



Preken én schilderen tot eer van God

BARNEVELD/VOORTHUIZEN

Sjaak Maliepaard is predikant, maar ook een gedreven kunst-schilder. Zowel preken als schilderen doet hij tot eer van God. Tot en met half maart 2014 zijn schilderijen van Maliepaard te bewonderen in zorgcentrum Nieuw Avondrust in Voorthuizen. De rij geloofshelden uit het Bijbelboek Hebrëeën is het thema. „De schilderijen zijn eigenlijk visuele preken, waarbij ik hoop dat kijkers iets van de boodschap meenemen”.

Door Annemarie van Vliet

Maliepaard is dominee in de voortgezette gereformeerde kerk en dient in deeltijd de gemeente van Noordwijk. Omdat hij in meerdere gemeenten preekt, is zijn woonplaats Barneveld. Daar is hij ook jaren politieagent geweest. Hoe kom je erbij om als predikant te gaan schilderen? Ik zocht naar een manier om te ontspannen. Op advies van een vriend ben ik gaan schilderen en heb meteen les genomen bij een christenschilder. Veel mensen in mijn geving zeiden dat ik daar iets mee moest gaan doen. In die tijd was ik predikant in Nijverdal, waar ik de schilderijen gebruikte als evangelisatie materiaal. De kunstwerken

werden verkocht als ansichtkaarten, wat goed bleek aan te slaan. De inkomsten waren zo overweldigend, dat we een stichting hebben opgericht, St. Uit Uw Hand. Die naam is afkomstig uit de Bijbel, uit 1 Kronieken 29:14. Daar staat: *'Want het komt alles van U, en wij geven het U uit Uw hand.'* Alles krijgen we van God en het is ook de bedoeling dat we het in Zijn dienst gebruiken." De verworven inkomsten komen ten goede aan twee projecten in Israël. „Het ene project is opgericht met als doel een evangelisatie in Jeruzalem te realiseren. Het andere is een diaconaal project.”

Maliepaard is een geanimeerd prater, je kunt merken dat de blijde boodschap echt zijn passie is: „Vanuit die stichting ben ik, samen met mijn vrouw, toen presentaties gaan houden, eerst via dia's, later via powerpoint met hulp van een beamer en laptop. De schilderijen in mijn presentatie vertellen het evangelie. Met mijn verhalen kom ik in allerlei kerken. Van vrijgemaakt tot gereformeerde bonders tot baptisten. De ene keer is het een vrouwenvereniging, dan een gemeenteavond of een mannenvereniging. Ons morgen-, middag- of avondprogramma bestaat uit twee delen, twee keer drie kwartier, waarin we stilstaan bij de blijde boodschap. Het eerste deel gaat over wie Jezus is, het tweede deel gaat over wie Hij wil zijn voor ons als mensen.” „Toch vind ik het het mooiste om in het Woord te studeren, daar ligt mijn eerste

focus", vervolgt hij. Daar hoort natuurlijk ook preken bij. Zo af en toe maak ik een schilderij, waarbij ik er altijd voor kies om God zelf niet af te beelden, maar wel Zijn handen bijvoorbeeld. Op dit moment heb ik net twee schilderijen klaar over Elia, één op de berg Horeb en een ander bij de beek Krith. Dat is niet alles, het afgelopen jaar heb ik de zeven kruiswoorden van Jezus geschilderd. Iedere keer heb ik een hand gebruikt met een tekst in het Hebreeuws. In de loop der jaren heb ik zo'n zestig schilderijen gemaakt, waarvan de replica's te koop zijn. De originelen houd ik zelf om te gebruiken op exposities.”

Maliepaard exposeert voor het eerst in Nieuw-Avondrust in Voorthuizen. „Hiervoor heb ik onder meer in Gameren en Amerongen mijn werken getoond, en hierna exposeer ik in een verpleeghuis in Ridderkerk. In de gangen links en rechts hangt mijn werk. Het thema is de rij van geloofshelden uit de brief van Paulus aan de Hebrëeën. Denk aan Jakob, als hij zijn zonen zegent, maar ook Jeremia, Elia, Nathanaël, Simeon en Anna. Ieder schilderij is voorzien van een uitleg, waardoor de boodschap centraal staat. Ik hoop daarom dat mijn kunstwerken een boodschap vertellen en dat mensen daarvan iets meenemen.

www.uituwhand.nl
www.drievoudigsnoer.nl